

Indvielse af Børnenes Allé

2. maj 2014



Er det en ny vej i Fjelstervang ? Spurgte min mand da vi i går sad og spiste aftensmad. Børnenes Allé - hvor ligger den ?

Ja - hvor ligger den egentlig? Børnenes Allé ? Den ligger lige her - i smørhullet. Den ligger lige her, hvor hjertet slår. Børnenes Allé er ikke en adresse man kan taste ind i sin GPS og så nå frem.

Børnenes Allé er et ganske særligt sted: Et sted for børn i Fjelstervang ☺

Et sted hvor børn kan trives og gro, et sted hvor børn kan lege og lære, et sted hvor børn kan udfordre og udfordres, et sted hvor børn og voksne sammen - i fællesskab - skal leve og opleve og få mod på tilværelsen.

Mod ikke som i modige, men mod som i nysgerrige og interesserede..... og så kan det godt være man engang i mellem føler man skal være modig som i modig ☺

Børnenes Allé er altså ikke noget fysisk man kan gå på eller sætte sin GPS ind på. Børnenes Allé er mere en følelse, en oplevelse, en fornemmelse, en stemning..... det som på mange måder er så almindeligt men dog så svært at beskrive med 3 ord. Og dog på Børnenes Allé går man i dagpleje, i børnehave, i skole og i SFO..... Og det er netop derfor der i de sidste dage har været hektisk graveaktivitet rundt omkring og på vores vej til Udeforsamlingshuset i dag har vi gået på Børnenes Allé - vi har klippet snore og de 12 små træer der er plantet regner vi med trives og gror i takt med børnene på Børnenes Allé.

Børnenes Allé har været undervejs længe. Først som "kommunale" tanker og ideer, så som beslutninger i udvalg og byråd og det sidste års tid som en rejse for os her i Fjelstervang.

En rejse i praktisk gøren og laden, en rejse i dialog og kommunikation, en rejse i forandringer.

Men ved fælles energi og engagement er vi nået langt - meget langt - men vi er ikke i mål endnu for der er så mange drømme..... men i dag er en milepæl på vores rejse. Vi har banket søm i !!

Børnenes Allé er udsprunget fra et konstruktivt og kreativt personale i dagpleje, børnehave, skole og SFO - helt tilbage omkring 1. december 2013. Siden har der været arbejdet med finpudsning af navn, udarbejdelse af logo, planlægning af denne dag o.s.v..

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige TAK

Tak til alt personale for konstruktivt med og modspil i hele processen med Fjeldstervang Helhed. Det har ikke altid været ligetil og oplagt, men set i bakspejlet tænker jeg, at vi på mange måder har formået at se "problemer som muligheder i arbejdstøj". TAK for det ☺

Også stor TAK til alle jer forældre, som på mange forskellige måder har bidraget til at hele processen med implementering af helhedsledelse er "kommet godt i vej" !! Jeg glæder mig til at møde jer på Børnenes Allé ☺

En særlig tak skal dog lyde til det udvalg, som har påtaget sig opgaven med at tilrettelægge dagen i dag.

Særlig tak til Mette Pilgaard, som har hjulpet os med at designe vores nye logo, som I skal se lige om lidt (i stor format).

Rigtig mange har bidraget på forskelligvis, bagning af 600 muffins, ophængning af logo, plantning af træer, o.s.v. TUSIND TAK til jer alle.

Til slut vil jeg sige at:

Et afrikansk ordsprog siger at der skal en hel landsby til at opdrage et barn

Deepak Chopra har sagt at der er to ting vi kan give vores børn:

Den ene er rødder, den anden er vinger.

Jeg håber, at vi - hele landsbyen - på Børnenes Allé kan give alle børn rødder og vinger.....

Ligeom et øjeblik afslører vi vores nye logo i storform og derefter vil alle skolebørn synge om at plante træer og alt det det kan bringe..... og hvis I lytter rigtig godt efter kan I høre noget om både rødder og vinger.....

Mette Kroghslund